

ONS LEVEN

De persoonlijke noot

Het lezen in de boeken van schrijver medium Jozef Rulof heeft mij Ruimte en het inzicht gegeven over de vragen: Wat doen we op aarde?

Wie zijn wij, en waar gaan we naar toe als we de aarde verlaten?

Indrukwekkend is ons leven, ons evolutieproces, de Ruimte.

De Ruimte is van ons allemaal en bedoeld voor ons als mens. De werkelijkheid komt steeds dichterbij.

Corné Smeulders

“Ik zoek mijn geluk”, zei de man en hij ging. Hij vergat dat hij zichzelf meenam.

Hij loopt met zijn eigen geluk rond maar de man weet het nog niet.

Hij voelt niet dat hij bij zichzelf moet zijn.

Ieder mens heeft behoefte om te willen weten. Die behoefte is groot, en wordt steeds groter. Een mens voelt van binnen dat er meer is. Wij moeten het als mens zelf doen. Je komt bij jezelf terecht om deze behoefte in te vullen. We moeten aan onszelf het bewustzijn schenken. Door te weten, komt er innerlijke rust en vrede in onszelf.

In ons aards leerproces heeft ieder mens zijn eigen leven te aanvaarden zoals het komt. Het is jouw leerproces (rijk of arm - het ziek zijn – het hoort bij jouw leven).

Het is geen poppenkast, geen kermis, geen franje, geen heilig gedoe, geen zweven, maar de realiteit is hier aan de orde.

Het gevecht met jezelf.

Het doen, of niet doen - aanvaarden, of niet aanvaarden - keuze maken. Je raamwerk vergroten - gemakkelijker worden - alles op zijn beloop laten - vertrouwen op je eigen mens-zijn. Je eigen gevoel volgen – je hebt je eigen kompas om de zeeën te bevaren.

Wij zijn verbonden met de Ruimte. De Ruimte zal ons alles verklaren, want de Ruimte mogen wij leren kennen omdat het een deel is van onszelf.

De kennis wordt nu aangereikt, ga u erin verdiepen en leer wie u bent. Trek er eens een jaar voor uit en wat is nu één jaar op een mensenleven.

We moeten de leerstellingen van Jozef Rulof leren gaan begrijpen en deze doen geen afbreuk aan wat u *nu* gelooft of *nu* aanvaardt.

Pas als u de leerstellingen begrijpt kunt u veranderen. Het zit in het verleden.

Wat is er tegen u verteld en wat is u aangereikt, thuis, op school en op het werk. Bij het lezen van de eerste wijsheden in de boeken van Jozef Rulof heb je meer dan genoeg om te aanvaarden dat: ...

Er geen dood is; dat wij een eeuwig leven hebben.

Dat wij reïncarneren en dat verdoemdheid niet bestaat.

Er is alleen maar liefde geschapen, de rest heeft de mens er zelf van gemaakt..

Wij als mens zijn tijdperken oud. Neerzien op andere rassen en culturen is nergens voor nodig. Miljoenen jaren terug waren wij het die daar leefden. We hebben overal geleefd, maar nu zijn wij als mens verder geëvolueerd.

Reeds in de prehistorie zijn de eerste mensen Hierboven aangekomen zonder Bijbel, zonder geschrift of geloof, alleen op hun gevoel hebben zij de astrale wereld bereikt, en na miljoenen jaren zijn zij doorgegroeid in levensgraden en hebben zij het Al bereikt.

Deze weg hebben wij als mens ook af te leggen.

Christus, de Kosmisch bewuste mens, is vanuit het Al naar de aarde gekomen. En wat zou hij tegen ons nu hebben gezegd, als hij langer op aarde had geleefd.

Dan,... was Christus ons van de Ruimte gaan vertellen.

De werkelijkheid van het leven. En dat alles is te lezen in de boeken van Jozef Rulof.

In het jaar vierduizend vóór Christus is de wijsheid van het oude Egypte in de tempel van Isis teniet gegaan. Nu,... meer dan tweeduizend jaar na de komst van Christus, wordt de wijsheid uit het oude Egypte door Jozef Rulof weer op aarde gezet.

De afgelopen tweeduizend jaar moesten eerst voorbij zijn, wil de tijd rijp zijn voor de mens om deze wijsheden te bevatten.

Bij het lezen van deze inzichten sta je voor jezelf. Je komt bij je zelf, je eigen willen. Je moet een keus gaan maken. Oude patronen weggooien, en andere wegen in gaan slaan. Want alles is evolutie.

Evolutie betekent voortdurend veranderen, en is oude patronen vaarwel zeggen. Het zelf niet meer willen regelen, maar het overlaten aan je gevoel. Hierboven zit men op u te wachten, die kunnen je begeleiden. Deze begeleiders zijn u voorgegaan en kennen de weg van het leven. Elke mens heeft zijn begeleider, die hem of haar in de goede richting stuurt. Maar,... de keus is aan ons, wij moeten het willen. Het wordt een overwinning op jezelf als je het kunt. En daar gaat het om, alles begint bij jezelf. Het gaat om je eigen Ik. Je moet leren kennen wie je bent. Je moet bij jezelf blijven, de Rust is niet buiten jou om te zoeken.

Je hebt mensen die hele reizen maken om zichzelf te zoeken en als ze het hebben gevonden, zijn ze toch bij zichzelf terecht gekomen. Het was hun eigen Ik, die hen de rust gaf. Meestal door oude patronen los te laten.

De confrontatie met jezelf vinden de meeste mensen niet leuk. Veronderstel dat het waar is wat Jozef Rulof aan de andere zijde heeft gezien dan kun je maar beter weglopen, maar,... weglopen is uitstellen. Want elk mens wordt meerdere keren in zijn leven met zichzelf geconfronteerd, niet een uitgezonderd, en bij uitstellen voelt men zich rot. De reden is: Je gevoel houdt zich er mee bezig, en bepaalt in jou wat goed en minder goed is. Je persoonlijkheid gaat dat bepalen. De werkelijkheid en de waarheid, daar kom je vroeg of laat toch niet omheen. Maar het willen! Dat is het grootste punt. Elke seconde in je leven kun je veranderen, je gedachten verruimen. Wij,... die zelf onze gedachten kunnen sturen, kunnen een positieve bijdragen leveren aan het tot stand komen van de vrede.

Onze gedachten van Nu, zijn ook de gedachten als we overgaan naar de andere zijde. (Hoe men nu denkt, die gedachten nemen we mee.) *We kunnen Nu op aarde onze toekomst bepalen door voor het goede te kiezen*, want elke goede of slechte gedachte komt vroeg of laat bij onszelf als een boemerang terug. Die gedachten hebben we weer te verbeteren, en geven de richting en de Ruimte aan naar je eigen Ik.

Wilt u meer weten over uzelf?

Lees dan de boeken van schrijvend medium Jozef Rulof.

“Een Blik in het Hiernamaals”
ISBN 978-90-70554-54-5

“Zij die terugkeerden uit de dood”
ISBN 978-90-70554-56-9

“De Kringloop der Ziel”
ISBN 978-90-70554-55-2

“Tussen leven en Dood”
ISBN 978-90-70554-24-8

“Door de Grebbelinie n.h. eeuwige leven”
ISBN 978-90-70554-49-1

“Jeus van Moeder Crisje”

Deel 1. ISBN 978-90-70554-28-6

Deel 2. ISBN 978-90-70554-29-3

Deel 3. ISBN 978-90-70554-30-9

Want ieder mens moet zijn eigen schepping leren kennen en daar hoort ook confrontatie bij. Hierdoor leren we de schepping kennen, het grote plan wat steeds bekender wordt in de “De eeuw van Christus” die nu aan de gang is.

En wat gaan we doen als we de aarde verlaten? Als we de aarde gaan verlaten, gaan we over naar een andere wereld. Onze geest gaat door, en ons lichaam blijft op aarde achter. Maar,...wat gaat onze geest hierboven doen?

Hierboven zijn duizenden werelden. Je wordt opgevangen en je gaat naar de wereld die bij jou hoort, hoe jouw gedachten waren, hoe jij hebt geleefd.

Heb je gehaat, veel geroddeld, ben je altijd op sensatie uit geweest, dan wordt het wel een andere wereld, als van iemand die in zijn of haar leven anderen heeft geholpen. Want alleen mensen met dezelfde gedachten komen bij elkaar, dat wordt hun wereld, hun afstemming.

Stel dat je goed hebt geleefd, dan kom je Hierboven in een wereld die jezelf hebt verdiend. Bijvoorbeeld, het schemerland, een voorloper op de eerste sfeer. Je hebt nog wel iets te leren maar het komt goed. Als goedwillende kun je al meer aan jezelf werken. Want de inzichten die je worden aangereikt kun je al accepteren en aanvaarden.

De haters in de andere wereld krijgen ook hulp, maar aanvaarden nog geen hulp, ze willen nog niet. De rechtvaardigheidswet zegt ons dat de weg voor iedereen gelijk is.

Als je Hierboven bent aangekomen is het voor de overgegangene mens soms een ontgoocheling. Je wordt wel door begeleiders opgevangen, maar de aangekomen mens weet nog niet waar hij of zij terecht is gekomen. Als hun begeleiders zeggen, dat ze op aarde zijn gestorven dat ze aan de andere zijde leven gelooft men ze niet. Een overgegaan familielid wordt erbij gehaald om hen ervan te overtuigen dat ze aan de andere zijde zijn. Als ze hun familie zien beginnen ze te aanvaarden dat het waar moet zijn. Het familielid begint hen te vertellen, hoe het in de astrale wereld is, en wat ze zelf hebben meegemaakt bij hun overgang naar die wereld.

Ook wordt ze medegedeeld dat het leven eeuwig is, en dat ze zelf hun best moeten doen om de schepping te leren kennen.

We komen alleen in de schepping vooruit door andere mensen te helpen. Het is een dienende taak. Slechte karaktereigenschappen

hebben we af te leggen, want in de schepping is er alleen maar liefde geschapen. Wij allen zijn broeders en zusters in de liefde, dat wordt universele liefde genoemd.

Als we de universele liefde ons eigen hebben gemaakt kunnen we naar de eerste sfeer. We kunnen daar onze tweelingziel ontmoeten, om samen verder te gaan, samen leren we de wetten van de schepping kennen, en komen dan te weten hoe niet alleen de mens, maar alles evolueert.

De boeken van Jozef Rulof geven uitleg over vele onderwerpen voor ons leven bestemd. U leert uzelf kennen als mens. Ook het vader- en moederschap is belangrijk in de schepping, het brengt ons hogerop. Het krijgen van kinderen, het doorgeven van leven, is een belangrijke taak in ons evolutieproces.



Wie was Jozef Rulof?

Jozef Rulof was een schrijvend medium geboren in Nederland in het plaatsje 's-Heerenberg. Hij leefde van 1898 tot 1952.

Door zijn mediamieke gave, kon hij uittreden in de geest. Hij heeft dan ook vele malen de andere zijde bezocht, waarbij hij geholpen werd door zijn meester die de weg kende in het Hiernamaals. Alles wat hij had gezien en daar meemaakte moest hij, als hij weer op aarde was, vastleggen in boeken.

Hierdoor kunnen we nu lezen wat ons te wachten staat als wij de aarde weer gaan verlaten.

LIEFDE

Liefde is het hoogste goed,

Aan de mens gegeven.

Liefde is: wat leven doet,

Van ontroering beven.

Liefde is alles. Liefde is God.

Maakt van armen: Rijken.

Zonder Liefde, wat is 't lot!

't Zou op niets gelijken.

Geest van Liefde, leid ons voort.

Doordring ons van Uw Wezen,

Dan wachten wij ook ongestoord

't Einde, zonder vrezen.

En zij 't leven kort of lang,

Gods Liefde maakt geen sterven bang.

Uit: "Een Blik in het Hiernamaals" van Jozef Rulof

De gelezen tekst in dit boekje is besproken tijdens de lezing over het schrijvend mediumschap Jozef Rulof op 28 januari 2008 in De Rode Amaryllis.

Elk jaar worden er diverse lezingen gegeven voorzien van lichtbeelden over het leven en het mediumschap van Jozef Rulof.

Deze lezingen vinden plaats in De Rode Amaryllis, Leharstraat 120 te Tilburg.

De entree is gratis (vrijwillige bijdrage)
Spreker: Corné Smeulders

Voor meer informatie:

www.de-rode-amaryllis.nl
Tel: 013 4552819

www.watmissenwij.nl
E-mail: info@watmissenwij.nl
Tel: 06 36263273 (mobiel nummer)

www.TheAgeOfChrist.com

Inhoud

Ik zoek mijn geluk
Ieder mens heeft behoefte om te willen weten
Wij zijn verbonden met de Ruimte
Leerstellingen
Wijsheden
Het oude Egypte
Inzichten voor jezelf
Evolutie
De confrontatie
Wat gaan we doen als we de aarde verlaten
Onze begeleiders
Wie was Jozef Rulof
De boeken van schrijvend medium Jozef Rulof
Gedicht Liefde
Lezingen en adressen

Teksten en samenstelling
Corné Smeulders
Maart 2008
Herzien 2009